

Bibiana is geboren 27 sept 2010.

Haar moeder heeft bij verschillende mannen 4 kinderen. Met de laatste man is zij getrouwd. Maar kort daarna begon hij haar te slaan en verbranden haar met de houtskool. Reden voor moeder om te vluchten. Ze kwam hierna bij verschillende mensen terecht, waar niet altijd plaats was voor de kinderen.

Toen ook Bibiana misbruikt dreigde te worden door haar stiefvader, heeft haar moeder haar in november 2015 voor haar veiligheid naar Makeni gebracht. Bibiana is een lief en stil meisje. Ze heeft haar plaatsje gevonden in het weeshuis, de oudere meisjes hebben zich over haar ontfermd.

Toen Bibiana op Makeni kwam wonen had ze nauwelijks kleding en wat er was, was kapot. De nieuwe kleding en schoenen die de Vrienden haar konden geven

maakte haar trots. Ze liep stralend rond, zeker toen ze in de kerk mocht zingen in haar nieuwe jurk.

Ze is begonnen in de babyklas, maar in januari is ze doorgegaan naar naar de preschool.

Haar moeder heeft haar nog niet bezocht, maar de staf van Makeni spant zich in om dit contact weer tot stand te brengen.

