

Moffat Nkhata

Hij is nu 19 jaar en woont al 12 jaar in het weeshuis. Hij is een rustige jongen, die het liefst met een muts op rondloopt.

Hij vindt makkelijk aansluiting bij de nadere jongens. Het meest trekt hij met Francis op, het voelt als zijn broer, want ze wonen al zo lang met elkaar.

Ze slapen de laatste jaren samen, zodat ze rustig kunnen studeren.

Hij heeft wel hulp nodig gehad bij zijn studie en heeft hard moeten werken voor zijn examens. Hij gaat er vanuit dat hij het wel gehaald heeft.

Hij ziet op tegen het straks buiten het centrum wonen en is nog niet zeker bij wie hij van de familie terecht kan.

Moffat heeft de zelfde studie gekozen als Francis, verpleegkunde. Dat vindt hij een veilige keus. Hij is zelf geen jongen die naar voren treedt, hij vindt het best als anderen dingen voor hem beslissen.

Nu moet hij 3 maanden werken op Makeni om straks zijn studie gefinancierd te krijgen. Dat vindt hij best stoer en doet trouw wat hem opgedragen wordt.

Hij heeft meegewerkt aan het installeren van het ICT lokaal, samen met Francis en onder leiding van vrijwilligers uit Nederland.

Trots is hij op de gereedschapskist die hij nadien kreeg, hij gebruikt deze graag voor klusjes die hij voor anderen moet doen.

Verder doet Moffat mee aan de voetbalcompetitie van Makeni.

Hij bedankt uitgebreid voor het feit dat hem de kans gegeven wordt om verder te leren.

