

Solomon

Solomon. Is 16 jaar, woont al 9 jaar in het weeshuis. Het gaat opvallend goed met Solomon in het weeshuis. Hij heeft een speciale status. Hij repareert dingen en als er iets buiten de poort moet gebeuren, is hij degene die dat kan doen. Heel betrouwbaar, zo wordt er over hem gepraat. Hij zit nu in grade 10 en werkt nu veel serieuzer dan in grade 9, toen deed ik niet erg mijn best, zo vertelt hij. Mathematic vindt hij moeilijk. Biologie dat vindt hij interessant. Als hij hulp nodig heeft krijgt hij dat van de teacher, maar ook de oudere jongens uit het weeshuis helpen hem. Hij maakt zijn huiswerk vroeg in de morgen, dan is het lekker rustig. ICT vindt hij boeiend en hij werkt graag samen met de teacher, ook om dingen samen programmeren. Of ze halen onderdelen uit andere computers. Als hij een keus zou hebben zou hij graag in het weeshuis blijven, zo lang dat kan. Hij kan zich voorstellen dat buiten de poort wonen veel moeilijker is, minder disipline en hier kan je altijd naar school en is er schoolgeld. Solomon heeft 2 zusters en 2 broers. In de vakantie gaat hij naar zijn oudere zuster. Zijn ouders zijn overleden. Solomon beschouwt de andere jongens uit het weeshuis als zijn broers. Hij zal altijd contact met hen houden, zegt hij. Zijn droom is, later chirurg te worden. Maar wat er ook op zijn pad komt, hij zal het aanpakken, net ze als hij de kansen die hij op Makeni krijgt bewust aanpakt. De aunties van het weeshuis maken vaak gebruik van Solomon, als er iets kapot gaat komen ze bij hem. Trots toont hij ons de speakers die hij heeft gemaakt van twee kleine kalebassen, die hij aangesloten heeft op een laptop. Hij is de enige die een laptop heeft, hij heeft hem gekregen van een van de vrijwilligers, zodat alle jongens hun werkstukken erop kunnen maken.

