

## **Basil Tembo**

Tembo is geboren juli 2005. Hij zit inmiddels in grade 6. Hij doet het redelijk goed op school.

Basil woont nu bijna een jaar in het weeshuis. Hij is door mensen van de kerk naar Makeni gebracht. Zijn moeder is Hiv positief en erg ziek. Moeder heeft 5 kinderen van verschillende vaders. Vader is net zo als de andere mannen in moeders leven vertrokken, waar hij is weet men niet.

Moeder kon Basil niet meer naar school laten gaan. Basil zelf begrijpt niet echt waarom hij hier woont en de andere kinderen niet.

Maar zoals dat hier gaat, accepteert hij dat hij hier woont tussen lotgenoten. Hij is blij dat hij nu ergens bij hoort en hij heeft vrienden in de groep en op school. Vaak zoekt hij bescherming bij de oudere meisjes.

In de vakantie kan hij naar huis, zolang moeder nog leeft daarna gaat hij naar familie. Het gezin komt uit het oosten Petauke.

Basil houdt ervan om de boeken te lezen in beschikbaar zijn. Hij kijkt met de andere kinderen TV.

Later zou hij graag onderwijzer willen worden.

Toen we op Makeni waren, was hij een van de kinderen die zeer weinig kleding bleek te hebben. We konden hem blij maken met nieuwe kleding en schoenen, vooral de sportkleding nam hij stralend in ontvangst.

